

Algemene les na een bezoek aan Kamp Amersfoort, primair onderwijs

Lesdoel

U kijkt met de leerlingen terug naar het bezoek aan Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Zij geven een eerste reactie en beantwoorden vragen. Vervolgens voeren zij een gesprek, waarbij diverse dilemma's aan bod komen.

Trefwoorden: Uitwisseling, kennis en inzicht, houding

Tijd

Circa 45 minuten

Vorbereiden voor de leraar

- Lees de les alvast door

Eerste reacties

Werkvorm Groepsgesprek

Vraag de leerlingen naar hun eerste reactie(s) op hun bezoek aan Kamp Amersfoort.

Als handreiking kunt u onderstaande vragen gebruiken:

- Wat vond je (vooral) opvallend/ spannend/ naar/ mooi/ vreemd in Kamp Amersfoort?
- Wat is (vooral) blijven hangen?
- Waar ben je (vooral) nieuwsgierig naar geworden?
- Wat zou je nog (weleens) willen zien?
- Was het bezoek lang genoeg, te kort, te lang? Waarom?
- Wie komt er nog eens terug? Waarom wel of niet?
- Wat heb je herkend van wat je vooraf hebt gelezen of gehoord?

Om over door te praten

Werken in Kamp Amersfoort

Stel je voor, jij bent een gevangene in het kamp, wat zou je doen? Zou je hard werken en een van de beste worden of zou je juist zo weinig mogelijk werken? Met wie zou jij maatjes (proberen te) worden in het kamp? Kies je als maatje een sterke of een zwakker iemand? Zou je een zwakkere helpen? Zoek je toenadering tot de bewakers of juist niet? Kun je aangeven waarom je deze keuzes zou maken?

Commandant Berg

Commandant Berg was de kampcommandant van Kamp Amersfoort. Overdag was hij in het kamp, maar 's avonds ging hij naar huis, naar zijn vrouw. Dan zat hij aan tafel en vertelde misschien wel over zijn dag op het kamp. Wat zou hij verteld hebben? Stel dat hij een zoon of dochter had, zou die weleens zijn mee gegaan naar het werk van zijn vader? Hoe zou dat geweest zijn?

Andere concentratiekampen

Veel gevangenen werden naar andere kampen gebracht, meestal in Duitsland. Wat zou een gevangene in Kamp Amersfoort gedacht hebben als zijn naam werd genoemd voor het transport? Was hij blij, verdrietig, maakte het hem niet uit? Wat deed hij? Wat zou hij tegen andere gevangenen gezegd hebben? Zou hij afscheid genomen hebben van zijn maatjes? Hoe? Wat nam hij mee?